



**Wij bouwen een
nieuwe school**



in Zuid-Soedan

Bouwen jullie mee?

Dit project is een initiatief van Stichting De Drieslag in samenwerking met GZB.

Wat zijn de plannen?

- Er worden in eerste instantie vier klaslokalen gebouwd. Per lokaal is € 10.000,- nodig. De leden van de kerk en de dorpsgemeenschap zijn al bezig met het verzamelen van stenen en zand, waardoor de kosten beperkt blijven.
- Ook is er geld nodig voor de inrichting van de school, zoals tafeltjes en stoelen.
- Er komt speciale aandacht voor weeskinderen en gehandicapte kinderen.
- De kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd door het onderwijzend personeel te trainen. Dit doet de Anglicaanse Kerk van Soedan.

60% van de mannen en 84% van de vrouwen in Zuid-Soedan kan niet lezen en schrijven.

Het zou natuurlijk het mooiste zijn als er een volledige basisschool in Gurube kan worden gebouwd. Voor vier extra lokalen is nog eens € 40.000,- nodig.

Omdat ook kinderen uit de naburige dorpen naar de school zullen komen zou het erg fijn als de school kan worden uitgebreid met een hostel, zodat de kinderen kunnen blijven overnachten. Daar zou nog eens € 50.000,- extra voor nodig zijn.



Meer dan de helft van de kinderen gaat niet naar school.



Dit project is een initiatief van stichting De Drieslag (www.dedrieslag.nl) in samenwerking met de GZB (www.gzb.nl). Stichting De Drieslag bestaat uit de hervormde basisscholen in Barneveld, De Glind, Terschuur en Hoevelaken.

**Uw/jouw bijdrage kan gestort worden op rekening 6104709 t.n.v. "GZB betreft School Zuid-Soedan".
(IBAN: NL65INGB0006104709 / BIC: INGBNL2A)**

Wij bouwen een nieuwe school in Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan, sinds 2011 een onafhankelijk land, heeft een jarenlange burgeroorlog gewoed. Kinderen konden in die tijd niet naar school, ook omdat bijna alle scholen werden vernield en niet meer opgebouwd. Nu is er vrede in Zuid-Soedan. Veel kinderen gaan weer naar school.

Maar gebouwen zijn er nog steeds bijna niet. De kinderen krijgen les onder een boom of een simpel rieten afdakje.

De meesters en juffen hebben zelf nauwelijks een opleiding genoten. Kortom, Zuid-Soedan heeft een enorme ontwikkelingsachterstand en nog steeds is er veel armoede.



Gurube is een dorp met ruim 11.000 inwoners. Het ligt erg afgelegen, in de buurt van de grens met Oeganda. Er is een basisschool, maar die gaat maar tot groep 4. De oudere kinderen moeten naar een dorp 4 kilometer verderop. Openbaar vervoer is er niet, dus ze moeten lopen. Voor veel kinderen is dat te ver en daarom stoppen ze met school.

De school in Gurube, waar ongeveer 130 kinderen naartoe gaan, bestaat uit een paar palen en een grasdak. Groot probleem zijn de termieten die het 'gebouw' vernietigen. Dolgraag willen ze in Gurube een stenen schoolgebouw dat niet kapot kan en genoeg ruimte heeft voor alle basisschoolkinderen uit het dorp.

Vaak zitten er meer dan 125 kinderen in 1 klas.

De Drieslag gaat daarbij helpen!

De scholen van Stichting de Drieslag willen graag iets voor een ander doen.

Onze kinderen zitten in mooie schoolgebouwen. We hebben materiaal

genoeg. We kunnen lekker buiten spelen. En

onze kinderen ontvangen goed onderwijs. Ze

horen dagelijks van de Heere Jezus. Ze worden

voorbereid op een mooie plek in de maatschap-

pij. Dat gunnen wij ook aan andere kinderen.

Daarom willen wij ons steentje bijdragen.

Met alle scholen van onze Stichting bouwen wij een nieuwe school in Zuid-Soedan.

Bouwt u, bouwen jullie mee?



Wat past bij wie? Trek een lijn naar de juiste foto.



M'n maag rammelt, maar ik krijg pas vanavond weer wat te eten.

Ik krijg les in een prachtig schoolgebouw.

Mijn meester heeft een goede opleiding gehad. Hij kwam pas van school toen hij al 24 was.

Ik krijg les onder een boom.

Mijn meester heeft zelf niet eens op school gezeten! Toen hij kind was, was er oorlog en kon hij niet naar school.

Ik heb geen pen en papier. Maar met een takje kan ik heel goed in het zand schrijven.

Help, wat heb ik veel in mijn kast! Welke trui zal ik vandaag weer eens aandoen?

Straks mag ik ook nog een poosje achter de computer werken.

Mmm, lekker! Mijn moeder heeft ook nog een heerlijke mars in mijn broodtrommel-tje gestopt.

Ik maak mijn eigen speelgoed. Met een paar blikken en wat ijzerdraad heb ik al een prachtige auto.



Help, ik heb niets om aan te doen naar school.

Ik krijg regelmatig cadeautjes van mijn ouders en andere mensen. Soms koop ik iets van mijn eigen zakgeld. Ook op school is er genoeg om mee te spelen.